

Zending doen we samen

Gezamenlijk zending doen, hoe doe je dat? In gesprek met Jan en Willianne Boom die de zendingswerkers Björn en Marlies van Veelen ondersteunen, ontdekken we hoe je met elkaar Gods wereldwijde kerk kunt dienen. Door zendingswerkers vanuit Nederland te ondersteunen, voor ze te bidden en met hen mee te leven. Dit is een grote bemoediging voor Björn en Marlies die door de GZB naar Indonesië zijn uitgezonden. **Want... zending doen we samen!**

Jan (26) en Willianne (24) Boom uit Gorinchem zijn Zendingsmaatje van Björn en Marlies van Veelen, zendingswerkers in Indonesië

1. Wat mooi dat jullie je verbonden hebben aan Zendingsmaatje, en in het bijzonder aan Björn en Marlies van Veelen, die door de GZB uitgezonden zijn naar Indonesië. Welk belang hechten jullie aan zending?

“In ons dagelijks leven willen we getuigen zijn van het Evangelie op de plaats waar we wonen en werken. Als Christen maken we onderdeel uit van de wereldwijde kerk, hier hebben we elkaar voor nodig. Door Björn en Marlies financieel te ondersteunen dragen we bij aan de opbouw van Gods Koninkrijk wereldwijd, zodat ook op die plek de mensen God kunnen leren kennen.”

2. Wat is jullie betrokkenheid op de GZB?

We hebben geen hoge betrokkenheid bij de GZB, maar we vinden het wel een goede organisatie. We zijn via sociale media betrokken bij Björn en Marlies en willen hen graag ondersteunen.

Jan is enige jaren geleden mee geweest op reis naar Kosovo met Project 10 27, hij heeft toen de zendingswerkers Rik en Machteld bezocht. Het was een bewustwordingsreis, om te zien hoe de zending plaatsvindt in de lokale context. Jan: “zending heeft hiermee wel mijn hart gekregen.”

3. Hoe kennen jullie Björn en Marlies, die als zendingswerkers uitgezonden zijn naar Indonesië?

We kennen Björn van de Kerstconferentie waar we als deelnemer en als groepsleider aan deelnemen, daarnaast zijn we betrokken bij het scholierenweekend van de HGJB. We kennen hen daarnaast ook vanuit Ede, waar Björn en Marlies vandaan komen.

4. In hoeverre voelen jullie je verbonden met Björn en Marlies, als Zendingsmaatje?

Tijdens de uitzendingdienst vertelden Björn en Marlies over hun uitzending en dat het niet altijd makkelijk is om uitgezonden te worden. Toen we Zendingsmaatje langs zagen komen, wilden we hen graag persoonlijk steunen bij hun missie. We volgen ze ook via sociale media, en zien en horen wat ze in Indonesië doen, hierdoor raken we nog meer betrokken op hun werk.

5. Wat is de meerwaarde van Zendingsmaatje ten opzichte van doneren aan de zending?

Het is echt een meerwaarde dat we hen via Zendingsmaatje steunen, je weet dat het geld bij hen terecht komt en dat het niet in de algemene zendingspot terecht komt. Het is mooi als we meer kunnen horen van de uitgezonden zendingswerkers. Het zou bijvoorbeeld een goed idee zijn om een Zendingsmaatje-event te organiseren, waar je de zendingswerkers kunt ontmoeten. Je krijgt dan nog meer betrokkenheid op zending, doordat zending een gezicht krijgt.

6. Wat willen jullie Björn en Marlies toewensen?

We wensen hen toe dat ze snel weer terug mogen keren naar Indonesië om het Evangelie te brengen, zodat ze hun werkzaamheden weer kunnen oppakken. We hopen dat ze de kracht krijgen om het zendingswerk vol te houden en hun missie daar te voltooien.

Marlies (31 jaar) en Björn van Veelen (29 jaar), zendingswerkers in Indonesië

- 1. Jullie zijn in juni vorig jaar uitgezonden naar Indonesië, kunnen jullie in het kort vertellen wat jullie daar (gaan) doen?**

De eerste vier maanden van onze uitzending woonden wij in Yogyakarta, hier gingen wij 5 dagen per week naar een taalschool. Na deze periode zijn wij verhuisd naar Salatiga. Hier werken wij de komende jaren samen met de GKJTU. Deze kerk op Midden-Java heeft zo'n 65 lokale gemeenten, welke wij ondersteunen in diaconaal taken en in het jeugdwerk. Concreet betekent dit dat wij een onderzoek gaan uitvoeren waarmee we samen met de kerk willen ontdekken hoe we hen het beste kunnen ondersteunen.
- 2. Wat is jullie betrokkenheid op de GZB?**

De GZB is onze werkgever en daar zijn we erg dankbaar voor. Het is bemoedigend om een professionele organisatie te hebben die ons en het werk in Indonesië ondersteunt. Zo merk je dat je het niet alleen doet, maar dat zending echt iets is wat je samen doet.
- 3. Hoe kennen jullie Jan en Willianne Boom?**

Wij kennen Jan en Willianne ook vanuit ons (vrijwilligers)werk bij de HGJB en de verschillende activiteiten van de HGJB. We vonden het erg leuk om pas geleden te ontdekken dat zij ook Zendingsmaatje van ons zijn. Dat wisten we nog niet; een bemoedigende ontdekking voor ons dus!
- 4. In hoeverre voelen jullie je verbonden met Jan en Willianne Boom, die jullie Zendingsmaatje zijn?**

We hopen dat deze verbinding zich gaat ontwikkelen, omdat we merken dat het heel waardevol is wanneer mensen meeleven via sociale media of via e-mail. Want wanneer er regelmatig contact is, wordt die afstand tussen Indonesië en Nederland een stuk kleiner. Dat is winst voor ons in Indonesië, omdat we ons daarmee gesteund weten. Maar het is vooral ook winst voor Nederland, omdat we daarmee zending en het zendingswerk dichtbij kunnen brengen. In onze voorbereiding op onze uitzending merkten we dat er bij veel mensen geen duidelijk beeld is van wat nu precies zendingswerk is. Mensen kennen de prachtige verhalen van vroeger, maar hoe het anno 2020 er aan toe gaat? Dat is vaak nog onduidelijk. Wij willen door onze nieuwsbrieven, sociale media en onze gebedsbrieven dát graag delen; leven als volgeling van Jezus. Ieder op z'n eigen plek, op z'n eigen manier..
- 5. Wat is voor jullie de meerwaarde van Zendingsmaatje, ten opzichte van, algemene donaties voor jullie zendingswerk?**

Voor ons is het belangrijk dat mensen, wereldwijd, zich verbonden weten met de wereldwijde kerk. Zendingsmaatje is daar een manier voor, maar dat verschilt niet met algemene donaties voor ons. We zijn net zo dankbaar voor al die vrienden en gemeenteleden die ons ook ondersteunen. We denken dat zendingsmaatje vooral een manier is voor mensen die ons nog niet kennen, om hierdoor betrokken op ons en ons werk te raken.
- 6. Wat zouden jullie aan familie Boom en aan al jullie (toekomstige) Zendingsmaatjes willen toewensen?**

Het is ontzettend mooi om steeds meer van die wereldwijde kerk te ontdekken. Ons verlangen is dat we met elkaar, als zendingswerkers en als christenen in Nederland, dieper onder de indruk raken van de grootsheid en veelkleurigheid van onze God!

Wilt u ook meeleven, meebidden en meegeven voor zendingswerkers, zoals Björn en Marlies? Word dan ook Zendingsmaatje voor €10,- per maand. Geef u op via www.zendingsmaatje.nl.